

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
CENTRUM FÖR ARBETARHISTORIA
I LANDSKRONA
ÅR 2015**

Centrum för Arbetarhistoria (CfA)

Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen inom Centrum för Arbetarhistoria får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015.

Styrelsen

Ordförande	Alinda Zimmander	S-kvinnor i Skåne
Vice ordförande	Lars Hansson	Arbetshistoriska seminariet
Kassör	Johnny Hultén	ABF Skåne
Ledamot	Emil Svensson	Arbetarrörelsens arkiv i Skåne
Ledamot	Niklas Karlsson	Landskrona arbetarekommun
Ledamot	Lars Berggren	Arbetshistoriska seminariet
Ledamot	Marianne Malmqvist	Vänsterpartiet
Ledamot	Mikael Andersson	LO-distriktet Skåne
Ledamot	Björn Sjöberg	IF Metall Mittskåne
Suppleant	Stefan Pettersson	Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne
Suppleant	Andreas Dahlberg	IF Metall Mittskåne
Suppleant	Bo Rösler	Folkets Hus och Parker, södra regionen
Adjungerad	Björn Chebrell, jan–okt	Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Adjungerad	Peter Böök, okt–dec	Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Adjungerad	Hans Wallengren	Arbetshistoriska seminariet

Arbetsutskott

Alinda Zimmander
Lars Berggren
Lars Hansson
Johnny Hultén
Björn Chebrell (adj), jan–okt
Peter Böök (adj), okto–dec

Revisorer

Jan-Erik Andersson, SAP Skåne
Ibert Härdling, GS-facket

Revisorsuppleanter

Arne Lundh, ABF Nordvästskåne
Kenth Johansson, IF Metall Östra Skåne

Valberedning

Claes Bloch, PRO, sammankallande
Åse Webeklint, ABF Skåne,
Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne

Personal

Föreståndare Hans Wallengren (50%)	Lunds universitet
Professor Lars Berggren (50%)	Lunds universitet
Biträdande professor Johan Lundin	Lunds universitet
Docent Staffan Stranne (30% dec)	Lunds universitet
Administratör Margareta Wehlou (50%)	Centrum för Arbetarhistoria
Projektassistent Kristian Grankvist (100%)	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Fredrik Wetterholm, jan–juni	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Linda Pålsson	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Selim Restelica	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Martin Lund, jan–nov	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Hans Åkesson	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Rolf Christensson, mars–dec	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Elisabeth Svensson, aug–dec	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Johan von Wowern, nov–dec	Centrum för Arbetarhistoria
Praktikant Tomas Gillerud, december	Centrum för Arbetarhistoria

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer enligt förteckning, **bilaga 1**,

Sammanträden

Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har hållit XXX protokollförda sammanträden och därutöver har det förekommit ett antal presidieöverläggningar.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 23 april 2015 i Folkets Hus, Landskrona. Fjorton representanter från tolv medlemsorganisationer var närvarande. I samband med mötet föreläste Pål Brunnström om sin doktorsavhandling *Ägare, klass och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918–1939*.

Forskning och dokumentationsprojekt

Forskningsprojekt

Forskningsprojektet *Makt, arbete och marknad i svensk åkerinäring* planerades under året. Ansökningar lämnades in till Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd samt till AFA försäkring. Vi lyckades inte få några medel, men har fortsatt med att arbeta vidare på nya ansökningar. En workshop hölls i slutet av november med deltagare från LTH, Högskolan Väst, WTS, REMESO, Malmö högskola och Transport på såväl central som regional nivå. Projektet presenterades på FALF-konferensen (Forum för arbetslivsforskning) i våras och har uppmärksammats av forskningsrådets nätpublikation forskning.se:

<http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/forskningsesartiklar/denensammelasbilschaufforenvagarnasfriahtalte.5.776bfdfd14d77ad8fcc17af.html> samt av Transportarbetaren.

Lars Berggren är engagerad i IF Metalls historikgrupp, som är i färd med att skriva Svenska Metallindustriarbetarförbundets historik 1982-2005. Övriga skribenter är Lars Ekdahl, Södertörns högskola, Maths Isacson från KTH och Uppsala universitet, Bill Sund från Stockholms universitet, Carina Gråbacke från Göteborgs universitet, Staffan Stranne från

Mälardalens högskola och Jonas Sjölander från Linnéuniversitetet i Växjö. Historiken redigeras av Kjersti Bosdotter. Texterna är i det närmaste färdiga.

Forskningscirklar

CfA har under året i olika omfattning varit engagerad part i flera forskningscirklar:

- Dokumentations- och cirkelprojektet på **Trelleborg AB**:s fabrik i Sjöbo, som bedrivits tillsammans med ABF och IF Metall, har under året närmast sig ett avslut. Johan Lundin har under året arbetat med att färdigställa ett bokmanus som i det närmaste är klart för publicering.
- **S-kvinnor i Landskrona**. Ett tiotal medlemmar i S-kvinnor i Landskrona arbetar med att gå igenom det bevarade källmaterialet, som är intakt sedan 1906 och som finns på Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. Cirkeln har varit aktiv under hela verksamhetsåret. Cirkeln framträdde med en uppskattad programpunkt den 8 mars, då deltagarna i tidstypiska kläder spelade upp repliker hämtade från protokollen. Detsamma upprepades på arkivets årsmöte.
- En cirkel om **arbete och facklig verksamhet på Tarkett i Ronneby** har under höstterminen inletts av Staffan Stranne. Projektet är en återkoppling och uppföljning av den forskningscirkel som genomfördes vid företaget 2002 med fokus på internationaliserat ägande, tillämpad IT, arbetsmiljö samt lednings- och organisationsfrågor. Cirkeln omfattar totalt tio timmar, och slutförs under vårterminen 2016.
- I Kalmar bedriver professor Lars Olsson en **forskningscirkel med slakteriarbetare om Kalmarslakteriets historia**. Ambitionen är att denna verksamhet ska leda till en etablering av en permanent arbetarhistorisk institution där, möjligen i form av ett slakteri- eller livsmedelsindustrimuseum.

Dokumentationsprojekt

Under året har CfA fortsatt med projektet att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om alla de gräv-där-du-står- och forskningscirklar som bedrivits av fackföreningar och andra organisationer samt på arbetsplatser runt om i landet. Ett projektbidrag erhöles för att kunna konstruera en databas. Nu är både inmatnings- och visningssidan på plats och uppgifter har kontinuerligt lagts in. Vid årsskiftet var cirka 575 poster inlagda. Databasen är tillgänglig på följande länk på Historiska institutionens hemsida: <http://www.hist.lu.se/forskning/databas-over-forsknings-och-gravcirklar/>. Kristian Grankvist och Hans Wallengren deltog på inbjudan av Folkbildningsförbundet på konferensen Folkbildningens Forskningsdag i september för att presentera projektet. Presentationen kom också att utgöra underlag för en artikel i Förbundets tidskrift.

Öresundsvarvsprojektet

Hösten 1915 är det hundra år sedan Öresundsvarvet etablerades. För att uppmärksamma detta bildades en styrgrupp bestående av representanter för CfA, Varvshistoriska föreningen och Arbetarrörelsens arkiv under 2014. Gruppen planerade en utställning som invigdes under en heldag den 14 november. På CfA har en forskningscirkel varit verksam med syfte att dokumentera delar av varvets historia. Flera projektassistenter har också, under ledning av Kristian Grankvist, gått igenom ett stort material i form av fackliga tidskrifter för att bland

annat få fram information om olika yrkesgrupper på varvet. Lars Berggren har tillsammans med etnologen Magnus Wikdahl, som också ingår i styrgruppen, inlett arbetet med en bok som förväntas utkomma under 2016. I boken finns det nyskrivna texter bland annat av Lars Berggren, Magnus Wikdahl och ekonomhistorikern Tobias Karlsson samt texter av före detta varvsanställda.

Lördagen den 14 november arrangerades en heldag i samband med att utställningen om varvet öppnades. Utställningen bestod dels av en fysisk utställning, dels av en digital utställning. Personal på Arbetarrörelsens arkiv, CfA och Varvshistoriska föreningen arbetade med den fysiska utställningen som visades året ut och in på det nya året. Den digitala utställningen öppnades samma dag, men kommer att vara mera bestående. Den finns på adressen www.varv100.se. Dagen började med att Öresundvarvets kör sjöng och därefter invigdes utställningen av Alinda Zimmander från CfA och Jessica Kronvall från Arbetarrörelsens Arkiv. Därefter presenterades *den digitala utställningen om Öresundsvaret* av Ulrika Magnusson. Ytterligare fem föreläsningar hölls under dagen:

Leos Müller, historiker från Stockholms universitet gjorde en överblick över *Svensk varvshistoria från 1500-talet till idag*.

Jan Olsson, före detta utredare på Metall, anlade *Perspektiv på varvskrisen*.

Claes Wollentz, Statens maritima museer, föreläste kring frågan: *Hur synliggörs varvens betydelse i industrisamhället?*

Magnus Wikdahl, etnolog från Lunds universitet utvecklade en del teman i det föredrag han höll på kulturnatten under rubriken *Varvets tid och tankar kring det moderna*.

Slutligen berättade Ove Elf från Varvshistoriska föreningen i Landskrona om *Öresundsvaret och dess människor*.

Arrangemanget drog mycket folk och var ett samarbete mellan CfA, Arbetarrörelsens arkiv och Varvshistoriska föreningen.

Forskarkonferenser

Arbetarhistorikermötet

Den 6–7 maj arrangerade CfA den sjätte arbetarhistoriska konferensen i Landskrona, denna gång med temat ”Berättelser”. Under konferensen deltog ett 70-tal personer från hela landet men även från andra nordiska länder. Glädjande deltog flera representanter från de fackliga medlemsorganisationerna samt ovanligt många yngre forskare och doktorander. På kvällen bjöd Landskrona stad konferensdeltagarna på supé på Teaterrestaurangen. Staden representerades vid tillfället av kommunfullmäktiges ordförande, Gunlög Stenfält. Trubaduren Christian von Svensson underhöll. Arrangemanget var mycket uppskattat. I samband med konferensen publicerades en konferensvolym, *Förenen Eder* (red. Pål Brunnström & Johan Lundin) med bidrag från 2013 års konferens. Vi har hittills gett ut fem sådana konferensvolymmer.

FALF-konferensen

Den årliga konferens som organiseras av Forum för arbetslivsforskning (FALF) hölls i år i Landskrona i början av juni. Forskare på CfA var aktiva på konferensen genom att lägga fram papers och genom att presentera CfA och dess nya lokaler på Citadellet. På konferensen deltog ett stort antal forskare i skilda ämnen från olika lärosäten.

Nordisk arbetarhistorisk konferens

CfA har under året deltagit i planeringen av den XIV:e nordiska social- och arbetarhistoriska konferensen som kommer att hållas i Reykjavik i november 2016. Förutom CfA är följande institutioner arrangörer: Historiska institutionen, Islands universitet i Reykjavik,

Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek (ARAB) i Stockholm, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i Köpenhamn, The Norwegian Labour Movement Archives and Library i Oslo, The Finnish Labour Archives och The People's Archives i Helsingfors samt The Finnish Society of Labour History Research.

Kurser och pedagogisk verksamhet

Temakursen *Arbetarhistoria - klass, kultur och rörelse i den industriella epoken* hölls två gånger, en under våren och en under hösten. Sammanlagt Fjorton studenter följde kurserna. Kursen är en del av det ordinarie utbudet för studenter på kandidatnivån vid universitetet.

En kurs i källbehandling och dokumentation som påbörjats höstterminen 2014 fortsatte under våren. Kursen ger inte några akademiska poäng.

En två terminer lång kurs för fackligt aktiva inom LO, *Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling*, inleddes under höstterminen. Som kurslitteratur används Lars Olssons och Lars Ekdahls bok *Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling*.

En doktorand handleds också i sitt avhandlingsarbete på CfA och ytterligare doktorander med arbetarhistoriska ämnen handleds av forskare på CfA. Dessutom har som vanligt ett antal studenter på olika nivåer handletts i sitt uppsatsskrivande vid CfA.

Arbetshistoriska seminariet

Under 2015 arrangerades tretton arbetshistoriska seminarier, varav två på Statarmuseet i Torup, två på Historiska institutionen i Lund och ett på Malmö högskola. De övriga hölls i Landskrona. Under våren deltog i genomsnitt 26 personer och under hösten i genomsnitt 31 personer.

Vårterminen inleddes den 29 januari med ett relativt seminarium med historikern Leon Fink från University of Illinois i Chicago, *Socialist Identity Politics in the American Gilded Age*. Seminariet hölls på LUX i Lund och var ett samarrangemang med Radikala nätverket vid Historiska institutionen.

Den 12 februari höll Lars Berggren från CfA en föreläsning på temat *Galna hattmakare, svärande borstbindare och politiska skomakare – föreställningar om yrkesgrupper i historisk belysning*. Seminariet hölls på CfA i Landskrona.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars presenterade medlemmar ur Landskronas Socialdemokratiska kvinnoklubb delresultat från den pågående forskningscirkeln om klubbens historia. På seminariet medverkade även historikern Iréne Andersson från Malmö högskola. Hennes föredrag hade rubriken *Maka på er män! Socialdemokratiska kvinnors dubbla politiska strategier*.

I samband med årsmötet den 26 april presenterade Pål Brunnström från Lunds universitet och CfA sin nyligen framlagda avhandling med titeln *Ägare, klass och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918–1939*.

Med anledning av att det 2015 var hundra år sedan Joe Hill avrättades i Salt Lake City arrangerades ett halvdagsseminarium om honom och hans livsverk lördagen den 2 maj. Historikern Johan Pries från Lunds universitet berättade om den syndikalistiska fackföreningsrörelsen, Industrial Workers of the World, även kallad The Wobblies, vilken var

den rörelse som Joe Hill tjänade som sjungande aktivist. På seminariet framträdde också filmvetaren Ann-Kristin Wallengren, även hon från Lunds universitet, och talade om Bo Widerbergs berömda spelfilm om Joe Hill från 1971. Medverkade på seminariet gjorde även Malmöbaserade trubaduren Kristian Svensson med ett knippe välklingande Joe Hill-tolkningar.

Vårens sista seminarium arrangerades den 17 maj på Statarmuseet i Torup som också var medarrangör. Den nydisputerade lundahistorikern Martin Ericsson presenterade sin avhandling om den svenska "tattarfrågan" under åren 1880-1950.

Höstterminens första seminarium hölls på kulturnatten i Landskrona i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv. Etnologen Magnus Wikdahl höll ett föredrag med titeln *Varvets tid och tankar kring det moderna*. Därefter spelade Verdandis dragspelsorkester Bålgadraget.

Söndagen den 18 oktober var det dags för nästa seminarium på Torup, i samarbete med Statarmuseet. Ida Ohlsson Al Fakir, nydisputerad historiker från Linnéuniversitetet, berättade om sin avhandling med titeln *Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och politik i "Zigenarundersökningen" – en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965*.

Fredagen den 23/10 hölls ett seminarium på LUX i Lund tillsammans med Radikala nätverket. Alicia Williams från Pittsburgh University berättade om *The House of Bondage. U.S. Socialist Politics and Literature During the 1911 White Slavery Scare*.

Onsdagen den 26 oktober föreläste Sven-Erik Liedman, professor i idéhistoria, om sin nya biografi över Karl Marx. Föreläsningen organiserades tillsammans med Radikala nätverket, Institutet för studier i Malmös historia samt Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Platsen för seminariet var Malmö högskola.

Lördagen den 14 november arrangerades som ovan framgått en heldag i samband med att utställningen om Öresundsvarvet öppnades. Arrangemanget drog mycket folk och var ett samarbete mellan CfA, Arbetarrörelsens arkiv och Varvshistoriska föreningen. Ovan finns en närmare redogörelse för aktiviteterna under dagen.

Torsdagen den 19 november framträdde Johan Lundin från CfA och Malmö högskola på Landskrona museum och berättade om sin och Fredrik Nilsson nyutkomna bok om den omfattande spritsmugglingen på Östersjön och Öresund under mellankrigstiden. Bokens titel är *Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse*.

Årets sista seminarium arrangerades lördagen den 28 november på Citadellet. Det handlade om fångelser och i synnerhet det fångelse som fanns på Citadellet i Landskrona, men också om flyktingmottagningen på Citadellet efter andra världskriget. Från början av 1800-talet fram till 1939 fungerade citadellet som fångelse, först för manliga straffångar och senare som kvinnofångelse. Mellan 1945 och 1953 var citadellet flyktingförläggning och drygt 20000 flyktingar från det krigshärjade Europa passerade dess portar. Under en eftermiddag hölls tre föredrag plus ett avslutande besök i det alltjämt intakta fångelsetornet. Roddy Nilsson, historiker från Göteborgs universitet, inledde med ett föredrag om tankarna bakom de moderna cellfångelserna, *"Cellfångelsets verkningar äro ock nu tillräckligt bevisade."* *Fångelse och fångelsereformer under 1800-talet*. Därefter framträdde Ulrika Månsson, historielärare i Burlöv, med ett föredrag om citadellets tid som kvinnofångelse: *"Ser ingenting ut, ljushårig och tycks oförfärdig"*. *Om kvinnorna på Statens tvångsarbetsanstalt på*

Citadellet. Slutligen höll Hans Wallengren från CfA en föreläsning med titeln "Det fria umgänget mellan stadens invånare och främlingar måste förhindras". Om citadellet som flyktingförläggning och Landskronabors attityder till flyktingar 1945-1953.

Nya lokaler

CfA blev under våren erbjudna nya lokaler av Landskrona stad på Citadellet. Erbjudandet antogs av styrelsen, och flytten från Villa Fridhill gick i början av juni. CfA disponerar hela första våningen i kommandantbostaden med sammanlagt fem rum och ett mindre kök. Andra våningen disponeras av Lunds universitets internetinstitut, med vilka vi har ett mycket gott samarbete (se även nedan).

Samverkan och föreläsningar

CfA har under året haft möten om gemensamma projekt med en rad organisationer och institutioner.

Under höstterminen besöktes CfA:s nya lokaler av en delegation från LO med ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson i spetsen. CfA:s verksamhet presenterades och diskuterades och konstruktiva samtal fördes om samarbete framöver. På workshopen om lastbilschaufförer deltog flera representanter från Transport, bland andra Mattias Schulstad som är ombudsman på förbundskontoret.

CfA har varit representerat i följande styrelser, råd och styrgrupper: Forskningsrådet på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) (Lars Berggren), Styrgruppen för Nätverket Svenska Varv (Lars Berggren), Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) (Jan-Erik Andersson) och Oral History in Sweden (Lars Hansson).

Samarbetet med Varvshistoriska föreningen i Landskrona har fortsatt under året i en samverkan kring utställning, bokprojekt och seminarier om Öresundsväret.

Samverkan med Arbetarrörelsens arkiv har också varit intensiv under året, med samarbete kring utställningar och seminarieverksamhet, däribland främst hundraårsminnet av Öresundsvärets tillkomst. Arrangemanget under kulturnatten var ett samarrangemang med arkivet. Arkivets samlingar har använts i samband med undervisning, pedagogiska program och forskningscirklar.

Sedan något år tillbaka har Lunds universitets internetinstitut lokaler på citadellet i Landskrona. Institutet ingår i Centre for Work, Technology and Social Change (WTS) som också bland annat inrymmer Arbetsmiljöhögskolan. Det finns ett nära samarbete med Landskrona kommun. CfA har planlagt gemensamma forskningsprojekt och dokumentationsprojekt tillsammans med WTS och samverkat kring FALF-konferensen och projektet om lastbilschaufförer.

Samarbetet med Statarmuseet i Torup har under året främst skett i form av två seminarier, ett under våren och ett under tidig höst. Likaledes har seminarier arrangerats tillsammans med Radikala nätverket vid Lunds universitet, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne och Institutet för studier av Malmös historia.

Under året har en del internationella kontakter tagits. I december hölls en arbetarhistorisk konferens i Turin i Italien med deltagande av personal från CfA. Detta var den första konferens som organiserades av nybildade Labour History Network. CfA är också aktivt i

planeringen av den nordiska konferensen på Island hösten 2016, och personal från CfA har även deltagit aktivt i planeringen av konferensen ”Scandinavian Immigration in the Pacific Northwest” som går av stapeln i Seattle under våren 2016.

Verksamhet i Småland

Det industrihistoriska dokumentationsprojekt som Cfa startat i Ljungby bedrivs numera inom ramen för Svenska Migrationscentrets verksamhet på deras regionkontor i Ljungby. Avsikten är att denna verksamhet också ska utvecklas till en publik verksamhet med utställningar m.m. CfA:s vice ordförande har medverkat vid LO Sydosts halvårsmöte med en arbetarhistorisk föreläsning. I Eksjö är Historiskt Centrum behjälplig med registrering av gräv-där-du-står-cirklar för CfA:s databas.

Marknadsföring

Hemsidan har haft drygt 2000 besök under året, vilket är nästan 400 fler än året dessförinnan. En facebookside lades upp under 2010, och den har i början av 2016 kommit upp i cirka 1250 gillare. Sidan har blivit en viktig kanal för marknadsföring av framför allt möten, men också för den mer utförliga hemsidan.

Under 2015 har fyra medlemsblad distribuerats. En ny informationsfolder har utarbetats och tryckts upp i ett antal hundra exemplar.

Utställningsverksamhet

Utställningen *Öresundsvarvets 100 år* har visats på Folkets Hus och i arkivets lokaler sedan den 14 november. Sedan dess har också en digital utställning kunnat beskådas på arkivets hemsida.

Vetenskapligt råd

CfA:s vetenskapliga råd har under året sammanträtt vid ett tillfälle och då lämnat värdefulla synpunkter på det vetenskapliga arbetet vid CfA. Rådet har bestått av:

Lars Olsson, professor i historia vid Linnéuniversitet (ordförande),

Mats Greiff, professor i historia vid Malmö högskola,

Lars Edgren, professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet,

Ulrika Holgersson, forskare i historia vid Lunds universitet,

Silke Neunsinger, docent i historia och forskningsansvarig vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm,

Lars Berggren, professor vid CfA, självskriven ledamot och rådets sekreterare.

Därutöver har tre personer adjungerats till rådet: Kjersti Bosdotter, kultur- och forskningsansvarig vid IF-Metall, Maria Nyman-Stjärnskog, ABF-Skåne och Hans Wallengren, forskare vid CfA.

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Under år 2015 registrerade Arkivet 1945 besökare, en ökning med 692 besökare sedan föregående år. Starkt bidragande till denna stora ökning var utställningen *Öresundsvarvet 100 år*. Arkivets arkivalier och samlingar har använts av studenter, forskare och den historieintresserade allmänheten. Under året besöktes Arkivets webbsajt/hemsida www.landskronaarkivet.se 4658 gånger, en ökning med 2960 besökande. Denna stora ökning av antalet besökande till hemsidan är naturligtvis oerhört glädjande, men den rejäla ökningen är snarare på grund av att Arkivet sedan den 1 mars använder sig av en annan ”besöksräknare” än tidigare. Arkivet har i samband med invigningen av utställningen

Öresundsvarvet 100 år även öppnat en ny webbsajt/hemsida med adressen www.varv100.se. Denna sida kommer även efter den "fysiska utställningen" att fortsatt uppdateras. Denna vår nya webbsajt/hemsida hade från den 14 november, då den invigdes, 1152 besökande.

Den interna verksamheten har under det gångna året i vanlig ordning handlat om att gallra och förteckna inkommande arkivleveranser; digitaliseringen av fotografier har fortsatt.

Under året har Arkivet haft två större utåtriktade engagemang - båda förlagda till hösten: Under Kulturnatten den 9 oktober anordnade Arkivet ett föredrag benämnt "Varvets tid – och tankar kring det moderna" med etnolog Magnus Wikdahl som föredragshållare. Därefter spelade Verdandis Bålgadraget.

Vid Arkivens dag den 14 november var det då dags för fotoutställningen *Öresundsvarvet 100 år*. Samma dag öppnades en webbsajt med samma namn, med adressen www.varv100.se. Resultatet av detta projekt var baserat på ett samarbete med Varvshistoriska föreningen och CfA. Programmet under invigningsdagen redovisas på annan plats i verksamhetsberättelsen. I kringarrangemang under Arkivens dag medverkade några av Arkivets medlemsföreningar: Fredrika Bremerförbundets Landskronakrets, If Metall, Landskrona Arbetarkommun, CfA, Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Verdandi Landskrona. Hela detta arrangemang baserat på *Öresundsvarvet 100 år* möjliggjordes genom en donation från Sparbanksstiftelsen Skåne.

Arkivet har under 2015 fortsatt sitt samarbete med CfA och Historiska institutionen vid Lunds universitet. Arkivet har även fortsatt sitt samarbete med Varvshistoriska föreningen i Landskrona. Inte minst blev detta samarbete tydligt under arbetet med fotoutställningen *Öresundsvarvet 100 år*. Under året har Arkivet dessutom haft ett fortsatt samarbete med Landskrona Museum. Dock deltog ej Landskrona Museum detta år i Arkivens dag, men planerar att åter medverka 2016.

Under år 2014 började ett antal Arkiv i Skåne träffas två gånger om året, initierat av Arkivet och administrerat av Skånes Arkivförbund, för att utbyta idéer, diskutera, informera och allmänt samarbeta, samt utbyta erfarenheter. Under 2015 var den ena träffen i Hässleholm och den andra i Ängelholm. På det senaste mötet beslutades att inom denna grupp av centralarkiv bilda mindre grupp, som i sin tur mer specifikt skall behandla IT-frågor. En första sådan träff kommer att ske under våren 2016.

Under 2015 har Arkivet tagit emot 17 leveranser på totalt 20 hyllmeter. Bland leveranserna kan nämnas arkivalier från Borstahusens konstförening, Jazzhouse och inte minst den stora samlingen av märken och nålar från Olavi Laurila.

Den 22 april samlades enskilda medlemmar och ombud till årsmöte i Folkets hus sal Drufvan med Alinda Zimmander som mötesordförande. S-kvinnors forskningscirkel höll ett mycket uppskattat föredrag/föreläsning om Socialdemokratiska kvinnoklubbens historia i Landskrona. De tackades för sitt föredrag/föreläsning med en varm applåd.

Slutord – Centrum för Arbetarhistoria

Verksamheten under 2015 har som tidigare bedrivits i form av seminarier, forskningscirklar, konferenser, kurser, utställningsverksamhet, forskningsprojekt samt dokumentationsprojekt. Glädjande nog har seminariedeltagandet varit stort med ett

genomsnitt på 26 under våren och 31 under hösten. Detta är betydligt fler än under föregående verksamhetsår. En väsentlig tilldragelse var invigningen av utställningen om Öresundsvarvet och det program som presenterades denna dag, ett projekt i samverkan med Arbetarrörelsens arkiv och Varvshistoriska föreningen.

Under året genomförde vi ytterligare en framgångsrik konferens med arbetarhistoriker från Sverige och andra nordiska länder. En ny antologi med texter från förra konferensen publicerades i samband med att arbetarhistorikermötet inleddes. Vi har på flera sätt stärkt det internationella samarbetet och är med om att organisera en nordisk konferens under 2016. Vi vill särskilt framhålla de strategiska kontakter och samtal vi haft med arbetarrörelsen på olika nivåer, inte minst med LO:s ordförande och med Transport.

Under året flyttade verksamheten in i nya lokaler på Citadellet. Därmed har också en mera sammanhållande miljö åstadkommit samtidigt som samarbetet med Lunds universitets internetinstitut har kunnat utvecklas. Trots att det fysiska avståndet till arkivet har ökat har samarbetet mellan CfA och arkivet kring olika projekt varit intensivt. I de nya lokalerna har arbetet med att bygga upp ett bibliotek och katalogisera böckerna varit en viktig verksamhet i inledningsfasen.

Vi vill från styrelsen framföra ett hjärtligt tack till alla, både organisationer och enskilda personer som på olika sätt bidragit till nuvarande utveckling av CfA. Tillsammans kan vi ytterligare stärka den arbetarhistoriska forskningen genom aktiva insatser i respektive medlemsorganisation med stöd av CfA och ABF.

Styrelsen i mars 2016

Medlemsorganisationer

Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria.

LO och fackliga förbund

LO

Byggnadsarbetareförbundet

Elektrikerförbundet

Fastighetsanställdas Förbund

GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch

Handelsanställdas Förbund

IF Metall

Kommunalarbetareförbundet

Livsmedelsarbetareförbundet

Musikerförbundet

Pappersindustriarbetareförbundet

SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Transportarbetareförbundet

LO-distriktet i Skåne

LO-sektionen i Nordvästra Skåne, Helsingborg

LO-sektionen i Mellanskåne

LO-sektionen i Sydvästra Skåne, Trelleborg

LO-sektionen i Nordöstra Skåne, Kristianstad

LO-sektionen i Sydöstra Skåne

LO-sektionen i Malmö

Fackliga avdelningar

Byggnads Syd, Helsingborg

Byggnads Södra Skåne, Malmö

Fastighets avd 5, Eslöv

GS Avd 1 Västra Skåne, Lund

Handels avd 1, Malmö

Handels avd 4, Kristianstad

Handels avd 6, Helsingborg

Hotell och Restaurang Facket avd 5 Skåne

IF Metall Mellersta Skåne, avd 50, Landskrona

IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm

IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg

IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad

IF Metall Östra Kronoberg, Växjö

IF Metall Malmö

Kommunal avd Skåne län, Lund

Livsmedel avd 2, Helsingborg

Pappers avd 21, Nymölla

GS Avd 2 Östra Skåne/Blekinge, Kristianstad

Transport avd 12, Malmö

Transport avd 14, Helsingborg

Politiska organisationer

Höganäs Arbetarekommun
Innerstadens S-förening, Landskrona
Landskrona Arbetarekommun
SAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Socialdemokraterna i Burlöv
Staffanstorps Arbetarekommun
Vänsterpartiet i Skåne
Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun

Folkbildningsorganisationer

ABF Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Skåne
ABF Kronoberg
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Hörby
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Helsingborg
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola

Övriga organisationer

AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetshistoriska seminariet
FHP Folkets Hus och Parker Södra regionen
Folkets Hus i Landskrona
PRO-distriktet i Skåne
PRO Fridhill i Landskrona
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne