

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
CENTRUM FÖR ARBETARHISTORIA
I LANDSKRONA
ÅR 2014**

Centrum för Arbetarhistoria (CfA)

Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen inom Centrum för Arbetarhistoria får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014.

Styrelsen

Ordförande	Alinda Zimmänder	S-kvinnor i Skåne
Vice ordförande	Lars Hansson	Arbetshistoriska seminariet
Kassör	Johnny Hultén	ABF Skåne
Ledamot	Lars Berggren	Arbetshistoriska seminariet
Ledamot	Rune Granqvist	Folkets Hus och Parker, södra regionen
Ledamot	Marianne Malmqvist	Vänsterpartiet
Ledamot	Maria Nyman Stjärnskog	LO-distriktet Skåne
Ledamot	Niklas Karlsson	Landskrona arbetarekommun
Ledamot	Emil Svensson	Arbetarrörelsens arkiv i Skåne
Suppleant	Stefan Pettersson	Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne
Suppleant	Gösta Nilsson	Handels, avd 6
Adjungerad	Bengt Nilsson	Arbetarrörelsens Arkiv
Adjungerad	Hans Wallengren	Lunds universitet

Arbetsutskott

Alinda Zimmänder
Lars Berggren
Lars Hansson
Johnny Hultén
Bengt Nilsson (adj)
Gösta Nilsson (adj)

Revisorer

Jan-Erik Andersson, socialdemokratiska partidistriktet i Skåne
Ibert Härling, GS-facket

Revisorsuppleanter

Arne Lundh, ABF Nordvästskåne
Kent Johansson, IF Metall

Valberedning

Åse Webeklint, ABF Skåne, sammankallande
Claes Bloch, PRO
Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne

Personal

Professor Lars Berggren	Lunds universitet
Forskare Hans Wallengren	Lunds universitet, tjl ht2014
Forskare Pål Brunnström	Lunds universitet, ht2014
Forskare Johan Lundin	Lunds universitet, ht 2014
Administratör Margareta Wehlou	Centrum för Arbetarhistoria
Projektassistent Kristian Grankkvist	Centrum för Arbetarhistoria
Projektassistent Fredrik Wetterholm	Centrum för Arbetarhistoria
Projektassistent Stefan Hansson	Centrum för Arbetarhistoria
Projektassistent Linda Pålsson	Centrum för Arbetarhistoria, ht 2014
Projektassistent Selim Restelica	Centrum för Arbetarhistoria, ht 2014
Projektassistent Martin Lund	Centrum för Arbetarhistoria

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer enligt förteckning, **bilaga 1**,

Sammanträden

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har hållit två protokollförda sammanträden och därutöver har det förekommit ett antal presidieöverläggningar.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 29 april 2014 i Folkets Hus, Landskrona. 23 representanter från 79 medlemsorganisationer var närvarande. I samband med mötet gjorde trubaduren Helena Ericsson ett uppskattat framträdande.

Kursverksamhet och forskning

Akademiska kurser

Temakursen *Arbetarhistoria - klass, kultur och rörelse i den industriella epoken* hölls två gånger, en under våren och en under hösten. Sammanlagt 17 studenter följde kurserna i Landskrona. Kursen är en del av det ordinarie utbudet för studenter på kandidatnivån vid universitetet.

En kurs i källbehandling och dokumentation gavs också under höstterminen. Kursen ger inte några akademiska poäng.

En doktorand handleds också i sitt avhandlingsarbete på CfA. Dessutom har som vanligt ett antal studenter på olika nivåer handletts i sitt uppsatsskrivande vid CfA.

Pedagogiska program

Under året har vi också genomfört tre specialkomponerade pedagogiska halvdagsprogram (föreläsningar och exkursioner) för folkhögskolestuderanden.

Forskningsprojekt

Arbetet med det av Vetenskapsrådet finansierade projektet *Främlingsfientlighet och arbetarrörelse – arbetarrörelsens förändrade inställning och framväxten av*

främlingsfientliga strömningar i Landskrona 1945 – 2005, har under året avrapporterats i två böcker: Hans Wallengren, *Socialdemokrater möter invandrare. Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona*, och Victor Lundberg, *En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945*.

Lars Berggren är engagerad i IF Metalls historikgrupp, som är i färd med att skriva Svenska Metallindustriarbetarförbundets historik 1982-2005. Övriga skribenter är Lars Ekdahl, Södertörns högskola, Maths Isacson från KTH och Uppsala universitet, Bill Sund från Stockholms universitet, Carina Gråbacke från Göteborgs universitet, Staffan Stranne från Mälardalens högskola och Jonas Sjölander från Linnéuniversitetet i Växjö. Texterna är i det närmaste färdiga.

Åkeriprojektet. Under hösten 2013 inleddes planeringen av ett forskningsprojekt om åkerinäring och lastbilsförare. Utgångspunkten är den under senare år alltmer uppmärksammade krisen inom branschen, med utslagning av åkerier och ökad arbetslöshet bland lastbilsförare till följd av underbudskonkurrens från åkerier och speditorsfirmor, vilka på ett ofta hänsynslöst sätt utnyttjar underbetalda förare från låglöneländer. Vi vill med fokus på lastbilsförare i fjärrtrafik studera krisens bakgrund i ett historie- och arbetsvetenskapligt perspektiv. Kontakter har tagits med Transport på central nivå och med Transports avdelning i Malmö, som deltog på ett idéseminarium i januari 2014. Medverkande i projektet är Lars Berggren och Hans Wallengren från CfA, Mikael Ottosson från WTC (Work, Technology and Social Change) vid Lunds universitet samt arbetslivsforskaren och historikern Annette Thörnquist, närmast från Stockholms universitet. Projektansökan har lämnats in till Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Arbetshistoriska seminariet

Under 2014 arrangerades tolv arbetshistoriska seminarier, varav två på Statarmuseet i Torup och två på Historiska institutionen i Lund. De övriga hölls på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. Under våren deltog i genomsnitt 16 personer och under hösten i genomsnitt 20 personer.

Vårterminen inleddes den 28 januari med ett idéseminarium på temat *Åkeribransch i förändring*. På seminariet deltog Gerhard Wendt från Transportarbetareförbundets avdelning i Malmö.

Den 14 mars hölls ett seminarium i Lund i samarbete med Radikala nätverket vid Lunds universitet. Karin Jonsson från Södertörns högskola och Matias Kaihovirta från Åbo akademi presenterade sina respektive avhandlingsprojekt under rubriken *Olika sätt att artikulera arbetarklassens motstånd: Nya perspektiv på arbetarhistoria*.

Första lördagen i april guidade Hans Wallengren från CfA en grupp på 22 personer till fots och med buss i Landskronas gamla industriområde. Wallengren berättade bland annat om den industriella utvecklingen i staden och dess olika arbetsplatser från 1800-talet och framåt.

Den 28 april gästades CfA av Annika Alzén som är kulturvetare i Linköping. Hon presenterade sin bok *Kulturarv i rörelse. En studie av "gräv där du står"-rörelsen*. Seminariet berörde flera viktiga frågor som är av betydelse för vårt dokumentationsprojekt om gräv- och forskningscirklar.

Med anledning av den årliga litteraturrundan arrangerades ett seminarium i samarbete med Statarmuseet i Torup om fascism och nazism. Författaren och journalisten Henrik Arnstad tog upp teman från sin bok *Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia*.

Historikern Lars Olsson framträdde också och berättade om nazismen i Tyskland. Seminariet hölls på Statarmuseet.

Den 14 maj berättade Hans Wallengren om sin bok *Socialdemokrater möter invandrare* och Victor Lundberg om boken *En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige*. Böckerna är ett resultat av ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som de båda historikerna deltagit i.

Vårens sista seminarium arrangerades den 17 maj och handlade om politiska fångar. Kjersti Bosdotter från IF Metall, Lars Ekdahl från Södertörns högskola, Roger Johansson från Lunds universitet samt Lars Berggren från CfA tog upp teman från boken ”...faror för staten av svåraste slag: politiska fångar på Långholmen 1880–1950 som de alla medverkat i.

Höstterminens första seminarium hölls på Statarmuseet i Torup. Malin Thor Tureby från Malmö högskola föreläste om *Judiska ungdomar i exil i Kibbutzer. Judiska lantbrukskollektiv i Sverige 1936–1946*. Victor Lundberg, också han historiker från Malmö högskola, presenterade sin bok *En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige*.

Den 10 oktober arrangerades Kulturnatten i Landskrona. I samarbete med Arbetarrörelsens arkiv hölls ett seminarium inför ett trettiotal deltagare med Lars Berggren från CfA under temat *Dragspelet och den internationella arbetarrörelsen*. Efter föredraget spelade dragspelsorkestern Bälgradraget.

Med anledning av valet arrangerades ett seminarium om valresultatet i Skåne med statsvetaren Anders Sannerstedt från Lunds universitet och förste ombudsmannen Stefan Pettersson från SAP i Skåne den 22 oktober.

Boken *Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling* kom under året i en ny upplaga mot bakgrund av att SAP hade 125-årsjubileum. Boken är utgiven av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Författarna till boken, historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson, framträdde på seminariet och berättade om den svenska arbetarrörelsens historia.

Höstens sista seminarium hölls på Historiska institutionen i Lund. Emma Hilborn, nydisputerad historiker, presenterade sin avhandling *Världar i Brand – fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press*. Seminariet var ett samarrangemang med Radikala nätverket.

Forskningscirklar

CfA har under året i olika omfattning varit engagerad part i flera forskningscirklar:

- **Draka Kabel.** I samband med nedläggningen av kabelfabriken i Ystad, som ursprungligen startade i Malmö 1924 under namnet Bjurhagens fabriker, har ett dokumentations- och cirkelprojekt bedrivits tillsammans med ABF och IF Metall. I projektet har dokument från företaget och fackföreningen inventerats. Ett stort antal anställda har intervjuats och många bilder har gått igenom. Boken om Draka Kabel släpptes på ett seminarium på Konstmuseet i Ystad den 23 maj. LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin inledde och framhöll bland annat betydelsen av att gräva i sin historia. Ett 40-tal, varav flertalet arbetat på Draka Kabel, deltog i boksläppet. Boken, som redigerats av Lars Berggren och Maria Nyman Stjärnskog, har titeln ”*Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien.*” *Om arbete och kamratskap vid Draka Kabel i Ystad.*

- Även på **Trelleborg AB**:s fabrik i Sjöbo har ett dokumentations- och cirkelprojekt bedrivits tillsammans med ABF och IF Metall. Intervjuer har gjorts och en stor del av det fackliga materialet har gått igenom.
- **S-kvinnor i Landskrona.** Ett tiotal medlemmar i S-kvinnor i Landskrona arbetar med att gå igenom det bevarade källmaterialet, som är intakt sedan 1906 och som finns på Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. Cirkeln har varit aktiv under hela verksamhetsåret.
- **En cirkel om Öresundsvarvet** startade i samband med invigningen av utställningen och heldagsseminariet i november 2013 och har regelbundet träffats under 2014. I cirkeln deltar en grupp före detta varvsanställda.
- I Kalmar bedriver professor Lars Olsson en **forskningscirkel med slakteriarbetare om Kalmarslakteriets historia.** Ambitionen är att denna verksamhet ska leda till en etablering av en permanent arbetarhistorisk institution där, möjligen i form av ett slakteri- eller livsmedelsindustrimuseum.

Dokumentationsprojekt. Under året har CfA fortsatt med projektet att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om alla de gräv-där-du-står- och forskningscirkel som bedrivits av fackföreningar och andra organisationer samt på arbetsplatser runt om i landet. Ett projektbidrag erhöles för att kunna konstruera en databas. Nu är både inmatnings- och visningssidan på plats och uppgifter har kontinuerligt lagts in. Databasen är tillgänglig på följande länk: <http://www.hist.lu.se/forskning/databas-over-forsknings-och-gravcirkel/>. Vid årsskiftet var cirka 450 poster inlagda.

Öresundsvarvsprojektet

Hösten 1915 är det hundra år sedan Öresundsvarvet etablerades. För att uppmärksamma detta har en styrgrupp bestående av representanter för CfA, Varvshistoriska föreningen och Arbetarrörelsens arkiv bildats. Gruppen har bland annat planerat en utställning som invigs under en heldag nästa höst. På CfA har en forskningscirkel varit verksam (se ovan) under hela 2014 med syfte att dokumentera delar av varvets historia. Flera projektassistenter har också, under ledning av Kristian Grankvist, gått igenom ett stort material i form av fackliga tidskrifter för att bland annat få fram information om olika yrkesgrupper på varvet. Lars Berggren har tillsammans med etnologen Magnus Wikdahl, som också ingår i styrgruppen, inlett arbetet med en bok som förväntas utkomma till hösten 2015.

Utvärdering

Under vårterminen hölls möten med förvaltningschefen på Lunds universitet för att diskutera en fortsättning på professuren. I samband med detta skickades en längre utvärdering in till universitetet med en redogörelse för verksamheten sedan 2009.

Möten har också hållits med utbildningsförvaltningen och med förvaltningschefen i Landskrona om det fortsatta samarbetet. I dessa diskussioner har förslaget om en flytt till lokaler i Citadellet aktualiserats. Staden har ställt sig positiv till att verksamheten även i

fortsättningen lokaliseras till Landskrona och till att ansvaret läggs direkt under kommunstyrelsen.

Samverkan och föreläsningar

CfA har under året haft möten om gemensamma projekt med en rad organisationer och institutioner.

CfA har varit representerat i följande styrelser, råd och styrgrupper: Forskningsrådet på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) (Lars Berggren), Svenska Emigrantinstitutet (Lars Berggren som representant för Lunds universitet), Styrgruppen för Nätverket Svenska Varv (Lars Berggren)

samt Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) (Jan-Erik Andersson), Oral History in Sweden (Lars Hansson).

Samarbetet med Varvshistoriska föreningen i Landskrona har fördjupats under året. Bland annat har ett intervjuprojekt inletts med siktet att uppmärksamma att det hösten 2015 är hundra år sedan Öresundsvarvet etablerades.

Samverkan med Arbetarrörelsens arkiv har intensifierats under året, med diskussioner kring framtida projekt. Till dessa hör projektet Digitalt museum och hundraårsminnet av Öresundsvarvets tillkomst. Arrangemanget under kulturnatten var ett samarrangemang med arkivet. Arkivets samlingar har använts i samband med undervisning, pedagogiska program och forskningscirkel.

Sedan något år tillbaka har det nya centret WTS (Work, Technology and Social Change) lokaler på citadellet i Landskrona. WTS är inrättat av Lunds universitet och inrymmer bland annat före detta Arbetsmiljöhögskolan och Lund University Internet Institute. Det finns ett nära samarbete med Landskrona kommun. CfA har planlagt gemensamma forskningsprojekt och dokumentationsprojekt tillsammans med WTS.

Samarbetet med Statarmuseet i Torup har under året främst skett i form av två seminarier, ett under våren och ett under tidig höst. Likaledes har två seminarier arrangerats tillsammans med Radikala nätverket vid Lunds universitet.

Lars Berggren deltog på en resa till Manchester tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv i Skåne och Institutet för studier i Malmös historia. Resan var ett led i planer på att få till stånd ett demokratimuseum i Malmö. CfA har ställt sig positivt till detta och deltar i förberedelserna.

Under året har en del internationella kontakter tagits. Här kan nämnas Labour Network inom ramen för European Social Science History Conference, som 2014 höll sin konferens i Wien. Diskussioner har också förts med en internationell forskargrupp som håller på med forskning om migration i kolgruvedistrikt. De båda besöken på People's History Museum i Manchester, som bland annat inrymmer Labourpartiets centrala arkiv, kan också få en framtida betydelse.

Personal på CfA har bland annat föreläst på Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, EfterArbetet, Föreningen Norden, Svensk-danska kulturfonden, Malmö släktforskarförening, University of California, LA och University of Washington, Seattle.

Möte med LO-förbund

Under året har två möten hållits med representanter för centrala LO-förbund i Stockholm för att närmare diskutera samarbetet. Under våren hölls ett möte på Transportarbetareförbundet med utredarna Mattias Schulstad och Magnus Falk samt arbetsmiljöombudsmannen Martin Miljeteig. Under hösten hölls ett möte på IF Metall med vice förbundsordförande Marie Nilsson och ombudman Gina Persson. Dessutom har diskussioner förts med LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin i samband med att DrakaKabel-boken släpptes.

Verksamhet i Småland

Centrum för Arbetarhistoria har under 2014 bedrivit det industrihistoriska projektet i Ljungby som bl a har omfattat en uppbyggnad av en databas med artiklar med industri- och arbetarhistoriskt innehåll ifrån lokaltidningen Smålänningen. Detta projekt bedrevs under första delen av 2014 som ett arbetsmarknadsprojekt med 6-8 deltagare, två av dessa bedrev ett intervjuprojekt i Älmhult. Under 2014 etablerade Svenska Migrationscentret ett regionkontor i Ljungby inriktat på dokumentation och digitalisering med 20 anställda och CfA:s projekt kunde genom ett ökande samarbete mellan organisationerna införlivas i deras verksamhet. Detta innebar också att fem arbetslösa i CfA:s arbetsmarknadsprojekt kunde beredas arbete, men fortsätta arbeta med industrihistoriska projektet inom ramen för SMC:s verksamhet. CfA är dock fortsatt aktiv i Ljungby, under året har utställningen om *Den glömda utvandringen till Danmark och Tyskland 1850-1914* visats på äldreboendet Åbrinken i Lagan, samma utställning har också visats i Älmhult, detta har skett i samarbete med Migrationscentret och ABF. CfA samarbetar också med Kunskapsbildningskooperativ Ädelfors, baserat på Ädelfors Folkhögskola, som under året i samverkan med CfA har producerat en vandringsutställning om slakteriindustrins historia 1870-1960, med namnet *Slakt i takt*. Under året har också detta kooperativ påbörjat projektering av en större utställning om den svenska arbetarrörelsens historia baserad på boken *Klass i rörelse*.

Marknadsföring

Hemsidan har haft cirka 1600 besök under året. En Facebooksida lades upp under 2010, och den har i början av 2015 kommit upp i 1130 gillare. Sidan har blivit en viktig kanal för marknadsföring av framför allt möten, men också för den mer utförliga hemsidan. Under 2014 har fem medlemsblad distribuerats.

Utställningsverksamhet

Utställningen *Öresundsvarvets uppgång och fall* har visats under året. Utställningen har arbetats fram i nära samarbete med Varvshistoriska föreningen. Utställningen *Den glömda utvandringen till Danmark och Tyskland 1850-1914* har visats på äldreboendet Åbrinken i Lagan och i Älmhult. En vandringsutställning om slakteriindustrins historia 1870-1960, med namnet *Slakt i takt*, har också producerats. På Statarmuseet har också utställningen *Förförelse och förföljelse* som producerats av Lars Hansson visats.

Vetenskapligt råd

CfA:s vetenskapliga råd har under året sammanträtt vid två tillfällen och då lämnat värdefulla synpunkter på det vetenskapliga arbetet vid CfA. Rådet har bestått av:

Lars Olsson, professor i historia vid Linnéuniversitet (ordförande),
Mats Greiff, professor i historia vid Malmö högskola,
Lars Edgren, professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet,
Ulrika Holgersson, forskare i historia vid Lunds universitet,
Silke Neunsinger, docent i historia och forskningsansvarig vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm,
Lars Berggren, professor vid CfA, självskrivna ledamot och rådets sekreterare.
Därutöver har tre personer adjungerats till rådet: Kjersti Bosdotter, kultur- och forskningsansvarig vid IF-Metall, Maria Nyman-Stjärnskog, ABF-Skåne och Hans Wallengren, forskare vid CfA.

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Arkivet har under året haft tre anställda och sex arkivpraktikanter. Det har medfört en förstärkning i mer resurser för det inre arbetet med att förteckna och att registrera arkivets stora fotosamling. Det har även medfört en utökning av öppettiderna och en ytterligare investering i ett antal arbetsplatser och i den teknik som används.

Under år 2014 registrerade Arkivet 1253 besökare, en minskning med en besökare sedan föregående år. Arkivets arkivalier och samlingar har använts av studenter, forskare och den historieintresserade allmänheten. Arkivet tillgängliggör sina samlingar främst baserat på att intresserade besöker Arkivet och då ges tillgång till arkivalierna. Tillgängliggörandet sker praktiskt genom att Arkivet har öppet tre dagar i veckan och en kväll i varje vecka, samt i övrigt öppet enligt överenskommelse. Många besök sker också enligt överenskommelse - utanför ordinarie öppettider. Vidare har Arkivet en hemsida med bland annat information om just öppettider.

Under året har Arkivet börjat arbetet med att byta hemsida, eller snarare ändra till en modernare design. Detta har medfört att hemsidan nu har en ny adress: www.landskronaarkivet.se. Den nya hemsidan har inte annonserats ut på annat sätt än att det på den gamla hemsidan hänvisats till den nya. Anledningen till detta är att det tar tid med att flytta all den information som funnits, vilket medfört att den gamla sidan fortsatt haft information, som ej varit att finna på den nya hemsidan. Under året besöktes Arkivets hemsida, 1656 gånger, en ökning med 98 besökande.

Den interna verksamheten har under det gångna året i vanlig ordning handlat om att gallra och förteckna inkommande arkivleveranser; digitaliseringen av fotografier har fortsatt. Under 2014 har Arkivet tagit emot 22 leveranser på totalt 14 hyllmeter. Bland leveranserna kan nämnas arkivalier från Landskrona Burfågelvänner, som upphört med sin verksamhet.

Nytt under året är att Arkivets styrelse har utsett Maggan Rubin till arkivansvarig för Arkivets egna handlingar/arkivalier. Hennes uppgift är som arkivansvarig att rapportera vad som hänt med de handlingar som Arkivets styrelse och tjänstemän producerat och mottagit under verksamhetsåret och att även äldre handlingar lämnats för långtidsförvaring och arkivering.

Arkivet har en stor fotosamling varav cirka 61 000 fotografier har digitaliserats. Önskvärt vore, i enlighet med Arkivets policy, att Arkivet endast tar emot arkivalier från föreningar och organisationer inom Landskrona Stad (kommunen). Undantag finns dock i denna policy, som medger att Arkivet tar emot arkivalier utanför ovan angivna område: Detta kan ske då dessa arkivalier annars kan anses riskera att förfaras. Arkivets avsikt med att ta emot dessa

arkivalier är att överlämna dem till annat lämpligt centralarkiv eller institution. Arkivet har ej för avsikt att självt förvara dessa arkivalier. Arkivet har under året inte heller tagit emot sådant material. Christer Skiöld har med sin stora kunskapsbank om Landskrona i smått och stort varit Arkivet behjälplig med att lägga text till Arkivets fotosamling.

Under året har Arkivet haft ett fortsatt gott samarbete med Landskrona Museum, som bland annat innebar en gemensam ansträngning att informera om och popularisera Arkivens dag och respektives verksamheter. Under året har Arkivet haft två större utåtriktade engagemang - båda förlagda till hösten: Under Kulturnatten den 10 oktober spelade Verdandis Bålgdraget och Arkivet anordnade ett föredrag benämnt "Dragspelet och den internationella arbetarkulturen" med Lars Berggren, från Centrum för Arbetarhistoria, som föredragshållare. Vid Arkivens dag den 8 november höll Sven-Erik Thosteman ett föredrag om "Landskrona Slots fängelsetid". Arkivet presenterade en fotoutställning med bilder av "Landskrona från Då och Nu" nu med bilder från västra delen av staden. I kringarrangemang under Arkivens dag medverkade några av Arkivets medlemsföreningar: Fredrika Bremerförbundets Landskronakrets, Landskrona Golfklubb, Landskrona Arbetarkommun, Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Verdandi Landskrona.

Arkivet har under 2014 fortsatt sitt samarbete med Centrum för Arbetarhistoria och Historiska institutionen vid Lunds universitet. Arkivet har även fortsatt sitt samarbete med Varvshistoriska Föreningen i Landskrona.

Den 24 april samlades enskilda medlemmar och ombud till årsmöte i Folkets hus sal Drufvan med Alinda Zimmander som mötesordförande. Lars Sjöberg höll ett mycket humoristiskt och uppskattat föredrag med titeln: "Mitt Landskrona". Hans avtackades med en varm applåd.

Slutord – Centrum för Arbetarhistoria

Verksamheten under 2014 har som tidigare bedrivits i form av seminarier, forskningscirklar, kurser, forskningsprojekt utställningsverksamhet. Glädjande nog har seminariedeltagandet varit ganska stort med ett genomsnitt på 16 personer under våren och 20 under hösten. En viktig tilldragelse var boksläppet av boken om Draka Kabel inför ett 40-tal deltagare, varav de flesta före detta anställda på företaget. Det var också glädjande att LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin höll ett inledningsanförande.

Under året togs, efter överläggningar med Landskrona stad, beslutet att flytta till nya lokaler på Citadellet. Styrelsen menar att det är bra att staden vill ha kvar verksamheten och hoppas att flytten kan komma att betyda ett viktigt steg i CfA:s fortsatta utveckling.

Centrum för Arbetarhistoria har också arbetat vidare med planeringen av ett eget långsiktigt projekt med ambitionen att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om alla gräv-där-du-står-och forskningscirklar som bedrivits av fackföreningar och andra organisationer samt arbetsplatser runt om i landet. Databasen är nu tillgänglig för sökning och innehöll vid årsskiftet cirka 450 poster.

Vi vill från styrelsen framföra ett hjärtligt tack till alla, både organisationer och enskilda personer som på olika sätt bidragit till nuvarande utveckling av Centrum för

Arbetshistoria. Tillsammans kan vi ytterligare stärka den arbetshistoriska forskningen genom aktiva insatser i respektive medlemsorganisation med stöd av Centrum för Arbetshistoria och ABF.

Landskrona i mars 2015

Medlemsorganisationer

Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria.

LO och fackliga förbund

LO

Byggnadsarbetareförbundet

Elektrikerförbundet

Fastighetsanställdas Förbund

GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch

Handelsanställdas Förbund

IF Metall

Kommunalarbetareförbundet

Livsmedelsarbetareförbundet

Musikerförbundet

Pappersindustriarbetareförbundet

SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Transportarbetareförbundet

LO-distriktet i Skåne

LO-sektionen i Nordvästra Skåne, Helsingborg

LO-sektionen i Mellanskåne

LO-sektionen i Sydvästra Skåne, Trelleborg

LO-sektionen i Nordöstra Skåne, Kristianstad

LO-sektionen i Sydöstra Skåne

LO-sektionen i Malmö

Fackliga avdelningar

Byggnads Syd, Helsingborg

Byggnads Södra Skåne, Malmö

Fastighets avd 5, Eslöv

GS Avd 1 Västra Skåne, Lund

Handels avd 1, Malmö

Handels avd 4, Kristianstad

Handels avd 6, Helsingborg

Hotell och Restaurang Facket avd 5 Skåne

IF Metall Mellersta Skåne, avd 50, Landskrona

IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm

IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg

IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad

IF Metall Östra Kronoberg, Växjö

IF Metall Malmö

Kommunal avd Skåne län, Lund

Livsmedel avd 2, Helsingborg

Pappers avd 21, Nymölla

GS Avd 2 Östra Skåne/Blekinge, Kristianstad

Transport avd 12, Malmö

Transport avd 14, Helsingborg

Politiska organisationer

Höganäs Arbetarekommun
Innerstadens S-förening, Landskrona
Landskrona Arbetarekommun
SAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Socialdemokraterna i Burlöv
Staffanstorps Arbetarekommun
Vänsterpartiet i Skåne
Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun

Folkbildningsorganisationer

ABF Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Skåne
ABF Kronoberg
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Hörby
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Helsingborg
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola

Övriga organisationer

AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetshistoriska seminariet
FHP Folkets Hus och Parker Södra regionen
Folkets Hus i Landskrona
PRO-distriktet i Skåne
PRO Fridhill i Landskrona
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne