

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
CENTRUM FÖR ARBETARHISTORIA
I LANDSKRONA
ÅR 2011**

Centrum för Arbetarhistoria (CfA)

Verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsen inom Centrum för Arbetarhistoria får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2011.

Styrelsen

Ordförande	Claes Bloch	PRO Skåne
Vice ordförande	Sven Englesson	Folkets Hus och Parker Södra regionen
Kassör	Åse Webeklint	ABF Skåne
Ledamot	Lars Berggren	Arbetshistoriska seminariet
Ledamot	Marianne Malmqvist	Vänsterpartiet
Ledamot	Peter Lenander	IF Metall
Ledamot	Håkan Hermansson	LO-distriktet Skåne
Ledamot	Niklas Karlsson	Landskrona arbetarekommun
Ledamot	Lars Hansson	Arbetshistoriska seminariet
Suppleant	Stefan Pettersson	Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne
Suppleant	Emma Hilborn	Arbetshistoriska seminariet
Adjungerad	Hans Peterson	Arbetarrörelsens Arkiv
Adjungerad	Hans Wallengren	Lunds universitet

Arbetsutskott

Claes Bloch
Sven Englesson (v ordf)
Lars Berggren
Åse Webeklint
Hans Peterson (adj)

Revisorer

Magnus Jeppsson, IF Metall
Jan-Erik Andersson, socialdemokratiska partidistriktet i Skåne

Revisorsuppleanter

Camilla Andersson Hult, IF Metall
Roland Andersson, IF Metall

Valberedning

Anders Magnhagen, LO-distriktet i Skåne, sammankallande
Camilla Andersson Hult, IF Metall
Jonna Eriksson, Arbetarrörelsens Arkiv

Personal

Professor Lars Berggren	Lunds universitet
Forskare Hans Wallengren	Lunds universitet
Administratör Margareta Wehlou	Centrum för Arbetarhistoria

Lars Berggren och Hans Wallengren är placerade på halvtid vid Centrum för Arbetarhistoria.

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer enligt förteckning, **bilaga 1**,

Sammanträden

Styrelsen har hållit 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har hållit 7 protokollförda sammanträden och därutöver har det förekommit ett antal presidieöverläggningar.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 13 april i Sal 1, Eriksgatan 66, Landskrona 27 representanter från medlemsorganisationerna var närvarande. På årsmötet hölls en inledning av Barbro Franckie om Statarmuseet och hur man kan utveckla utställningsverksamheten.

Kursverksamhet och forskning

Akademiska kurser

Temakursen *Arbetarhistoria – klass, kultur och rörelse under den industriella epoken*, gavs under vårterminen. Under våren hölls också den akademiska kursen *Svenskhet, främlingar och mångkultur i det moderna Sverige*. Dessutom har som vanligt ett antal studenter på olika nivåer handletts i sitt uppsatsskrivande vid CfA. Vi kommer att göra en sammanställning av den forskning som bedrivits av studenter och doktorander och där arkivmaterial från Arkivet använts.

Övriga kurser

Under höstterminen startade en kurs tillsammans med IF Metall, Nordvästra Skåne. Kursen handlar om den svenska arbetarrörelsens historia och den löper under hela läsåret. 7 personer har deltagit.

En kurs i dokumentation och minnesberättelser har utvecklats tillsammans med ArbetSam, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd. Den gavs på tre platser – Landskrona, Norrköping och Rydal – under våren 2011. Kursen har varit relativt välbesökt med deltagare från olika arbetslivsmuseer i landet. Mellan 15 och 30 personer har deltagit vid de olika tillfällena.

En organiserad samverkan har under året skett med representanter för Lunds Universitet (Campus Helsingborg) kring det nya kandidatprogrammet *Gränser och regional utveckling*. Likaså har ett samarbete inletts kring ett kulturarvsprogram vid Malmö högskola.

Pedagogiska program

Under året har vi också genomfört specialkomponerade pedagogiska hel- eller halvdagsprogram bland annat för folkhögskole- och gymnasie-studerande.

Forskningsprojekt

Arbetet med det av Vetenskapsrådet finansierade projektet *Främlingsfientlighet och arbetarrörelse – arbetarrörelsens förändrade inställning och framväxten av främlingsfientliga strömningar i Landskrona 1945 – 2005*, har under året utvecklats positivt. Delresultat redovisades på historikermötet i Göteborg i början av maj.

Deltagare i projektet är Lars Berggren (vetenskaplig ledare), Hans Wallengren och Victor Lundberg.

Ytterligare ett forskningsprojekt, *Kolgruvesamhällen i ett komparativt perspektiv under 1800- och 1900-talen*, är under utveckling. Projektet gick in med ansökningar om finansiering till Forskningsrådet Arbetsliv och Samhälle (FAS) samt Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tidigt under 2011. Både Lars Berggren och Hans Wallengren är knutna till projektet med den förre som vetenskaplig ledare. Förutom ytterligare två forskare från Lunds universitet har gruppen bestått av forskare från Malmö högskola, Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Även vissa internationella kontakter har tagits. För att arbeta med ansökningarna anställdes FD Marion Leffler som projektkoordinator av historiska institutionen på två månader med början i december 2010. Projektet har initierats från CfA och i hög grad inspirerats av arbetet med forskningscirkeln i Ekeby-Skromberga. Lars Berggren har under året varit engagerad i IF Metalls historikgrupp, som är i färd med att skriva Svenska Metallindustriarbetarförbundets historik 1982-2005. Gruppen har bland annat haft möte i Garpenberg, Grängesberg och Stockholm. Övriga skribenter är Lars Ekdahl, Södertörns högskola, Maths Isacson från KTH och Uppsala universitet, Bill Sund från Stockholms universitet, Carina Gråbacke från Göteborgs universitet, Staffan Stranne från Mälardalens högskola och Jonas Sjölander från Linnéuniversitetet i Växjö.

Konferenser

CfA var, tillsammans med Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne, SAP Skånedistriktet, LO-distriktet i Skåne, SSU Skåne, ABF Skåne, ABF Malmö medarrangör till konferensen *Rörelsens minne – Arbetarrörelsens arkiv* på Backagården i Höör den 16/5. På konferensen medverkade Helène Fritzson från SAP:s Skånedistrikt, Stefan Nyzell från Malmö högskola, Lars Ilshammar från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, före detta kulturministern Bengt Göransson, Maria Nyman Stjärnskog från ABF Skåne, Lars Berggren från CfA, författaren Jenny Wrangborg samt Roger Johansson från Malmö högskola och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Konferensen hade ett 80-tal deltagare.

2011 års arbetarhistoriska konferens i Landskrona, *Fokus på arbetarhistoria*, hölls i Landskrona den 26/5 – 27/5. I konferensen deltog ett femtiotal forskare och representanter från de olika medlemsorganisationerna. Förutom akademiska forskare fanns deltagare från LO-distriktet i Skåne, ABF Skåne, Facket för service och kommunikation, IF Metall, Folkets Hus, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Litografiska föreningen i Lund och Socialdemokraterna i Skåne. De akademiska forskarna kom från Karlstad, Malmö högskola, Lunds universitet, Örebro universitet, Umeå universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet, Forum för arbetslivsforskning, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet samt Syddansk universitet, Universitetet i Oslo och Högskolen i Telemarken. Inledningsanförandet hölls av cand. mag. Therkel Straede från Syddansk universitet i Odense och avslutningsanförandet av professor Knut Kjeldstadli från Universitetet i Oslo. Konferensen avslutades med en paneldiskussion om transnationell facklig organisering. Deltagare var Knut Kjeldstadli, Kjersti Bosdotter från IF Metall, Anders Magnhagen från LO-distriktet i Skåne samt Lars Ekdahl från Södertörns högskola. I övrigt ventilerades ett 25-tal vetenskapliga texter eller presentationer på konferensen.

Vetenskapligt råd

CfA:s vetenskapliga råd har under året sammanträtt vid ett tillfälle i Landskrona och då lämnat värdefulla synpunkter på det vetenskapliga arbetet vid CfA. Rådet har bestått av:

Lars Olsson, professor i historia vid Linnéuniversitet (ordförande)

Mats Greiff, professor i historia vid Malmö högskola

Lars Edgren, professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet

Ulrika Holgersson, forskare i historia vid Lunds universitet

Silke Neunsinger, docent i historia och forskningsansvarig vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm

Lars Berggren, professor vid CfA, självskrivnen ledamot och rådets sekreterare.

Därutöver har tre personer adjungerats till rådet: Kjersti Bosdotter, kultur- och forskningsansvarig vid IF-Metall, Maria Nyman-Stjärnskog, ABF-Skåne och Hans Wallengren, forskare vid CfA.

Rådet har gett värdefulla synpunkter på verksamheten. På mötet diskuterades bl.a. samverkan med Emigrantinstitutet, Gruvprojektet, Kursverksamheten, dokumentationsprojekt och forskningscirkel, projekt om bemanningsföretag och seminarieverksamheten.

Forskningscirkel

CfA har under året i olika omfattning varit engagerad part i flera forskningscirkel:

- **Skromberga-Ekeby.** Under flera år har ett cirkelprojekt bedrivits på bruks- och gruvorten Skromberga-Ekeby tillsammans med Skromberga Akademi och ABF. Under hösten resulterade cirkeln i boken *Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930–60-talen*. Boken har snart sålts i två upplagor. Tryckningen finansierades bland annat av Johannes och Gulli Blidfors stiftelse. I anslutning till CfA:s engagemang i forskningscirkeln har det även skett ett samarbete med Skromberga Akademi, landsantikvarien och länsmuseet i Kristianstad för bevarande och utveckling av det kultur- och industrihistoriskt värdefulla miljöerna i Ekeby-Skromberga. Under våren deltog personal på CfA i ett stort planeringsmöte angående ett projekt om det nordvästskånska gruvdistriktet. Ca 15 deltagare.
- **Draka Kabel.** I samband med nedläggningen av kabelfabriken i Ystad, som ursprungligen startade i Malmö 1924 under namnet Bjurhagens fabriker, har ett dokumentations- och cirkelprojekt bedrivits tillsammans med ABF och IF Metall. I projektet har dokument från företaget och fackföreningen inventerats. Ett stort antal anställda har intervjuats och många bilder har gått igenom. Projektet skall mynna ut i en bok om Bjurhagens/Draka kabel. Under året har ett ansevärt antal träffar genomförts i en större grupp med ca 25 före detta anställda och en mindre grupp med fem-sex före detta anställda.
- Även på **Trelleborg AB:s** fabrik i Sjöbo har ett dokumentations- och cirkelprojekt bedrivits tillsammans med ABF och IF Metall. Intervjuer har gjorts och en del av det fackliga materialet har gått igenom. Projektet kommer att redovisas i en broschyr.
- **ABF-Skånes** 90-årsjubileum. Under förra verksamhetsåret bedrevs en forskningscirkel under medverkan av FD Marion Leffler och Gösta Nilsson från CfA. Cirkeln arbetade med att ta fram material och dokumentera ABF-distriktets 90-åriga historia. Projektet mynnade ut i en bok som publicerades under våren 2011, *ABF Skåne 1920-2010, en jubileumsbok. ABF Skåne 90 år*. 12 deltagare deltog i forskningscirkeln. Dessutom deltog 17 deltagare med information.
- **Arbetarkonst.** En pilotcirkel om arbetarkonst i Svedala har bedrivits tillsammans med ABF och representanter från olika IF Metallavdelningar. Detta cirkelprojekt är också kopplat till ett större samordiskt projekt om arbetarkonst, vilket under sommaren höll en tvådagarskonferens i Tammerfors. På denna deltog representanter från Skåne-cirkeln och redovisade synpunkter på ett utkast till en studiehandledning.
- **Lärarcirkel.** Under hösten startade en cirkel med lärare från olika skolor i Landskrona kommun. Tanken är att cirkeln skall utmynna i en handledning som kan användas i skolorna och stimulera till ett undersökande arbetssätt. Härigenom kan eleverna tillägna sig färdigheter i att använda det arkivmaterialet som finns på

Arbetarrörelsens arkiv. Forskningscirkeln är ett pilotprojekt i samarbete med utbildningsförvaltningen i Landskrona. 8 deltagare.

- **Dokumentationsprojekt.** Under året har CfA fortsatt med planeringen av ett eget långsiktigt projekt med ambitionen att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om alla de gräv-där-du-står- och forskningscirkelar som bedrivits av fackföreningar och andra organisationer samt på arbetsplatser runt om i landet. Ett projektbidrag har erhållits för att kunna konstruera en databas.

Samverkan och föreläsningar

Under 2011 hölls ett möte med de centrala LO-förbunden på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) i Stockholm. Mötet mynnade ut i ett önskemål om att bedriva forskning kring bemanningsföretagen i historisk och komparativ belysning. Ett seminarium på detta tema har planerats tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) och kommer att hållas under våren 2012 med internationella deltagare. Seminariet följs upp av fyra lunchseminarier i april.

CfA har under året haft möten om gemensamma projekt med en rad organisationer och institutioner. Bland dessa kan nämnas Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB), Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne, Svenska Emigrantinstitutet, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Statarmuseet samt LO-distriktet i Skåne.

Personal från CfA har vid ett flertal tillfällen hållit föreläsningar och medverkat vid seminarier, t ex vid Glokala folkhögskolan i Malmö, Landskrona museum, Föreningen Norden och den stora Jobböresundskonferensen i Köpenhamn.

Bokutgivning

Förutom ovan nämnda arbete med boken *Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930–60-talen*, har en volym med bidrag från konferensen 2009, den tredje i ordningen av konferensrapporter, getts ut. Huvudredaktör är Magnus Olofsson, Lunds universitet. Boken har titeln *Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009* och innehåller ett tiotal bidrag av forskare från European Institute i Florens, Lunds universitet, Örebro universitet samt Malmö högskola.

Arbetshistoriska seminarier

Under 2011 arrangerades sju arbetshistoriska seminarier, ett i ABF:s lokaler på Porslinsgatan i Malmö tillsammans med ABF, ett på Ekeby skola tillsammans med Skromberga akademi två på CfA i Landskrona, ett på Historiska institutionen i Lund och två på Statarmuseet i Torup. Bortsett från seminariet i Ekeby, som samlade över 100 deltagare. Seminarierna hade följande innehåll:

16/2: Anna Nordqvist, ”Svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn vid sekelskiftet 1900.”. 14 deltagare.

7/4: Lars Hansson, ”Ljuset från väster.” Om General Motors sammansättningsfabriker i Danmark och Sverige 1919 – 1950. 11 deltagare.

8/6: Pablo Viking-Faria, ”Var bönderna drivande under den agrara revolutionen?”. 9 deltagare.

29/9: Marion Leffler, ”Yngre gubbar – och en gumma, Studenter och arbetare i Lund 1880-1934.”. 7 deltagare.

28/9: Robert Nilsson, ”Egendomslösa historier: Muntlig historia och social förändring i de jordlösas rörelse (MST).” 9 deltagare.

14/10 Ove Elf, ”Personer och händelser på Öresundsvarvet. 31 deltagare.

1/12: Skromberga Akademi: ”Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930–60-talen.”. Ca 100 deltagare.

Per Jonssonpriset

I samband med att den Landskronabaserade historikern Per Jonsson dog 1998 instiftades ett pris till hans minne. Priset skulle gå till studenter som skrev uppsatser i Per Jonssons anda. Per var aktiv i den arbetarhistoriska forskningsmiljön och en flitig deltagare på Arbetshistoriska seminariet. *Förutom artiklar med arbetarhistorisk inriktning författade han doktorsavhandlingen Finntorparna i Mången. Jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljö.* Under 2011 delades priset ut för första gången. Pristagaren utsågs av CfA:s vetenskapliga råd som granskade ett antal nominerade uppsatser. Årets pristagare blev Robert Nilsson för uppsatsen ”Egendomslösa historier: Muntlig historia och social förändring i de jordlösas rörelse (MST).” Robert höll sedan en föreläsning på Torup om sin uppsats (se ovan).

Här följer rådets motivering:

”Uppsatsen är inte bara originell beträffande ämnesval, utan också i de tillämpade metoderna. Därutöver har Nilsson lyckats hantera sitt politiska engagemang oerhört varsamt, så att det istället för att utgöra ett hinder eller problem, bidrar till att höja analysnivån. Detta sker inte minst just genom reflektionerna kring hans egen roll som forskare och aktivist, både i relation till val av undersökningsobjekt, men också i relation till det samarbete med MST (de jordlösas rörelse) som varit av avgörande betydelse för att möjliggöra undersökningen. Uppsatsen har ett tydligt problemorienterat syfte, vilket på ett förtjänstfullt sätt återkopplas i resultatredovisningen och därmed bidrar till att lyfta de empiriska resultaten till mera generaliserande och reflekterande slutsatser. De resultat Nilsson kommer fram till är mycket intressanta och utgör ett viktigt bidrag till forskning om sociala rörelsers historiebruk/historiekultur, ett forskningsområde som idag i mångt och mycket är präglad av sociala rörelser i det Globala Nord.

Till detta ska läggas att Nilssons engagemang och intresse för de jordlösa tveklöst är något som ligger synnerligen väl i linje med Per Jonssons anda.

Marknadsföring

Hemsidan har haft drygt 1400 besök under året. En Facebooksida lades upp under 2010, och den har i början av 2012 kommit upp i 865 vänner. Sidan har blivit en viktig kanal för marknadsföring av framför allt möten, men också för den mer utförliga hemsidan.

Utställningsverksamhet

Utställningen *Den glömda utvandringen*, som lånats av emigrantinstitutet i Växjö 2010, har under merparten av året visats i ljusgården. En mindre skärmställning, *När vi jobbade på slakteriet i byn – en berättelse i ord och bild av Scanarbetarna i Kävlinge*, invigdes i samband med Arbetshistoriska seminariets 25-årsjubileum i december 2011. Utställningen är producerad av en forskningscirkel i regi av ABF och livsmedelsarbetarklubben vid Scans f.d. anläggning i Kävlinge 2009.

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Besökare

Under 2011 registrerade Arkivet 1306 besökare, en minskning från föregående år med 92 besökare.

Arkivets samlingar har använts av studenter, forskare och den historieintresserade allmänheten. Under året besöktes Arkivets hemsida, <http://www.arkivet-landskrona.se>, 1422 gånger, en liten men dock ökning med 10 fler besök. Intresset för Arkivets samlingar och verksamhet är alltså fortsatt stort.

Leveranser

Under 2011 har Arkivet tagit emot 23 leveranser på totalt 10 hyllmeter. Detta är mindre än normalt men kan säkert tillskrivas osäkerheten om Arkivet ens skulle överleva. Bland leveranserna märks material från Landskrona Golfklubb och De synskadades vänner.

Aktiviteter

Den interna verksamheten har under det gångna året i vanlig ordning handlat om att gallra och förteckna inkommande arkivleveranser. Digitaliseringen av fotografier har fortsatt. En inventering av Arkivets bibliotek har fortsatt under året. Från och med december har ordinarie verksamhet iniberats för flytt och iordningställande av Arkivets nya kontorslokaler.

Under året har Arkivet haft två större utåtriktade engagemang, samtliga förlagda till hösten:

- Under Kulturnatten den 14 oktober spelade Verdandis Bålgdraget och Arkivet anordnade ett föredrag där Ove Elf, i egenskap av ordförande i Varvshistoriska föreningen i Landskrona, berättade om människor och händelser vid Öresundsvarvet.
- Vid Arkivens dag den 12 november höll Bengt Nilsson ett föredrag med titeln "Flygaren som blev begravd tre gånger...". Arkivet presenterade en utställning med titeln "Bertil Persson – Yrke: Pressfotograf", med utvalda pressbilder från 1960-talet fram till millenniumskiftet. I kringarrangemang medverkade några av Arkivets medlemsföreningar: ABF Nordvästskåne, IF Metall, Landskrona arbetarekommun, Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Verdandi Landskrona.

Samarbete

Arkivet har under 2011 fortsatt sitt samarbete med Centrum för Arbetarhistoria och Historiska institutionen vid Lunds universitet. Arkivet har även fortsatt sitt samarbete med Varvshistoriska föreningen i Landskrona.

Christer Skiöld har fortsatt ställt sitt enorma lokalhistoriska kunnande till Arkivets förfogande, vilket har gjort att de beskrivande texterna i Arkivets fotodatabas har kunnat kompletteras och fördjupas, inte minst då foton på stadens äldre vyer och byggnader.

Bengt Nilsson har ställt sig till förfogande med sina eminenta kunskaper för att bistå Arkivet gällande hemsidan och då specifikt månadens bild.

Jonna Eriksson, Arkivets förre arkivchef, har sorterat och förtecknat Centrum för Arbetarhistorias arkiv.

Saxat från året som gått

För Arbetarrörelsens Arkiv i Landskronas del handlade år 2011, precis som föregående verksamhetsår, om stor oro för Arkivets framtid. Detta var den allt överhängande frågan som präglade styrelsens arbete under verksamhetsåret. Året gick dock från mörker till ljus; Arkivet fick ett nytt avtal med Landskrona Kulturnämnd fram till och med 2014.

En konsekvens av det nya avtalet blev att Arkivets kontorslokaler flyttas till Säbygatan 16, medan själva arkivlokalerna förblir i tidigare lokaler.

Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona är nu fredat och vi kan nu ta oss an framtiden med bättre tillförsikt och förhoppningar.

Slutord – Centrum för Arbetarhistoria

Slutordet utgörs av ett axplock som ger en bild av årets aktiviteter.

Återigen kan Centrum för Arbetarhistoria glädjas över nya framgångar och ett förstärkt samarbete med medlemsorganisationerna.

Kurs i dokumentation och minnesberättelser har genomförts tillsammans med ArbetSam på följande platser: Landskrona, Norrköping och Rydal. Deltagarna från olika arbetslivsmuseer i landet deltog med stort intresse i utbildningen.

Samarbetet med IF Metall har förstärkts och utvecklats på flera platser. IF Metall Nordvästra Skåne har startat en kurs som handlar om den svenska arbetarrörelsens historia. I samband med nedläggningen av kabelfabriken ”Draka Kabel” i Ystad har ett dokumentations- och cirkelprojekt bedrivits tillsammans med ABF och IF Metall. Dessutom har ett liknande projekt genomförts på Trelleborgs ABs fabrik i Sjöbo av ABF och IF Metall.

Forskningsprojektet ”Kolgruvesamhället i ett komparativt perspektiv under 1800- och 1900-talet” är under utveckling. Flera universitet och högskolor deltar. Vissa internationella kontakter har också tagits.

Centrum för Arbetarhistoria har arbetat vidare med planeringen av ett eget långsiktigt projekt med ambitionen att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om alla gräv-där-du-står-och forskningscirkelar som bedrivits av fackföreningar och andra organisationer samt arbetsplatser runt om i landet.

Centrum för Arbetarhistoria har också genomfört ett möte med de centrala LO-förbunden på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ARAB, i Stockholm. Mötet mynnade ut i ett önskemål om att bedriva forskning kring bemanningsföretagen i historisk och komparativ belysning.

Vi vill från styrelsen framföra ett hjärtligt tack till alla, både organisationer och enskilda personer som på olika sätt bidragit till nuvarande utveckling av Centrum för Arbetarhistoria. Tillsammans kan vi ytterligare stärka den arbetshistoriska forskningen genom aktiva insatser i respektive medlemsorganisation med stöd av Centrum för Arbetarhistoria och ABF.

Landskrona i mars 2012

Claes Bloch

Sven Engleson

Åse Webeklint

Peter Lenander

Lars Berggren

Marianne Malmqvist

Håkan Hermansson

Niklas Karlsson

Lars Hansson

Medlemsorganisationer

Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria.

LO och fackliga förbund

LO

Byggnadsarbetareförbundet

Elektrikerförbundet

Fastighetsanställdas Förbund

GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch

Handelsanställdas Förbund

IF Metall

Kommunalarbetareförbundet

Livsmedelsarbetareförbundet

Musikerförbundet

Pappersindustriarbetareförbundet

SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Transportarbetareförbundet

LO-distriktet i Skåne

LO-sektionen i Nordvästra Skåne, Helsingborg

LO-sektionen i Mellanskåne

LO-sektionen i Sydvästra Skåne, Trelleborg

LO-sektionen i Nordöstra Skåne, Kristianstad

LO-sektionen i Sydöstra Skåne

LO-sektionen i Malmö

Fackliga avdelningar

Byggnads Syd, Helsingborg

Byggnads Södra Skåne, Malmö

Fastighets avd 5, Eslöv

GS Avd 1 Västra Skåne, Lund

Handels avd 1, Malmö

Handels avd 4, Kristianstad

Handels avd 6, Helsingborg

Hotell och Restaurang Facket avd 5 Skåne

IF Metall Mellersta Skåne, avd 50, Landskrona

IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm

IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg

IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad

IF Metall Östra Kronoberg, Växjö

IF Metall Malmö

Kommunal avd Skåne län, Lund

Livsmedel avd 2, Helsingborg

Pappers avd 21, Nymölla

GS Avd 2 Östra Skåne/Blekinge, Kristianstad

Transport avd 12, Malmö

Transport avd 14, Helsingborg

Politiska organisationer

Höganäs Arbetarekommun
Innerstadens S-förening, Landskrona
Landskrona Arbetarekommun
SAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Socialdemokraterna i Burlöv
Staffanstorps Arbetarekommun
Vänsterpartiet i Skåne
Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun

Folkbildningsorganisationer

ABF Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Skåne
ABF Kronoberg
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Hörby
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Helsingborg
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola

Övriga organisationer

AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetshistoriska seminariet
FHP Folkets Hus och Parker Södra regionen
Folkets Hus i Landskrona
PRO-distriktet i Skåne
PRO Fridhill i Landskrona
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne