



## Våren 2002

Seminarie serien inleds med tre seminarier i Landskrona, som samtliga kommer att äga rum i Centrum för arbetarhistorias lokaler i Villa Fridhill vid Skollallén:

21/2, kl 18 Cecilia Persson, historiker, Lund: *När de vita bussarna åkte sin väg – Överlevande judiska och ickejudiska polska kvinnors svenska och skånska historia*

Om de polska flyktningkvinnorna och deras erfarenheter av flyktingskap, äktenskap, medborgarskap och arbete i efterkrigstidens Sverige och Landskrona

5/3, kl 16\* Margareta Ståhl, historiker, arkivarie och projektledare vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm: *Folkets Hus och Parker – Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt*

Om arbetet med att skriva och gestalta Folkets Husens och Parkernas historia och undersöka dess betydelse i det tidiga 1900-talets kamp för rösträtt, demokrati och yttrandefrihet i Sverige

11/4, kl 18 Åsa Linderborg, historiker och lektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet: *Socialdemokraterna skriver historia – Historieskrivning som ideologisk maktresurs i Sverige 1892-2000*

Om den svenska socialdemokratins historieskrivning, dess förhållande till den svenska historien och om kampen om tolkningsföreträde till historiska händelser och skeenden

**Under vårmånaden maj flyttar vi som vanligt ut till Torup där seminarierna hålls i samverkan med Statarmuseet i Skåne:**

3/5, kl 14 Karin Rydahl, historiker vid Statarmuseet i Skåne: *"När barna kom så var det bara att sätta igång en vecka efter födseln – längre fick man inte slippa..." – Lantarbetarkvinnors arbete och barnafödande under 1900-talets första hälft*

Om lantarbetar- och statarkvinnornas arbetsförhållanden och moderskap under statarsystemets sista decennier i Sverige, Skåne och Torup

31/5, kl 14 Henrik Svensson, kulturgeograf vid Lunds universitet: *Själv mord och brända gårdar? – Skiftesreformer och avhysningar på den skånska landsbygden 1840-1940*

Om avhysningarna vid Borrestads gods i mitten på 1840-talet och sociala och demografiska omvälvningar på den skånska landsbygden under 1800- och 1900-talen

\* Centrum för arbetarhistoria i Landskrona håller årsmöte med början kl. 18:00

Arbetshistoriska seminarier vid Lunds universitet är en kontaktyta mellan akademiska och icke-akademiska forskare och en intresserad allmänhet, där arbetets, samt arbetar- och tjänstemannarörelsens historia i vid mening står i fokus. Seminarier inleds med att någon berättar om sina historiska forskningsresultat eller erfarenheter, varefter inledarens anförande diskuteras. Arbetshistoriska seminarier har sedan 1985 varit knutet till den arbetarhistoriska forskningsmiljön vid Historiska institutionen, Lunds universitet, som sedan vintern 2000 samarbetar med *Centrum för arbetarhistoria i Landskrona*. Sommarhalvårets seminarier arrangeras i samverkan med Statarmuseet i Skåne. Programansvarig: Victor.Lundberg@hist.lu.se



## Hösten 2002

Seminarie serien inleds med två seminarier i Torup. De arrangeras som vanligt i samverkan med Statarmuseet i Skåne:

Fredagen den 27 september, kl 14  
(Kaffe kl. 13.45)

**Marion Leffler**, historiker vid Växjö universitet: *Från statarkvinna till lantarbetarhustru – Kvinnoidentiteter i tidningen Lantarbetaren 1908-1912 och 1950-1960*

Fredagen den 25 oktober, kl 14  
(Kaffe kl. 13.45)

**Siegrun Fernlund**, konstvetare vid Lunds universitet: *Gatehus och arbetarbostäder på skånska gods – Om boendeförhållanden och levnadsvillkor på den skånska landsbygden 1850-1930*

Under vintern flyttar vi traditionsenligt seminarieverksamheten till Landskrona, där seminarierna hålls i Centrum för Arbetarhistorias lokaler i Villa Fridhill vid Skolallén. Dessutom arrangeras ett seminarium på Historiska institutionen i Lund tillsammans med Historiska Föreningen vid Lunds universitet:

Torsdagen den 28 november, kl 18.  
**Landskrona**

**Ann-Kristin Wallengren**, filmvetare vid Lunds universitet, och **Mikael Ottosson**, historiker vid Malmö högskola: *'Arbetare-71' – Historien om ett TV-program som inte blev som LO ville*

Onsdagen den 4 december, kl 18.  
**Lund**

**Björn Horgby**, historiker vid Linköpings universitet: *Hippies som kulturarv. Samarrangemang med Historiska Föreningen vid Lunds universitet*

Torsdagen den 5 december, kl 18.  
**Landskrona**

**Henrik Rahm**, språkvetare vid Lunds universitet: *Journalistikens anatomi – Strejkbevakningen i svensk dagspress 1879-1996 ur historiska och journalistiska perspektiv*

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet är en kontaktyta mellan akademiska och icke-akademiska forskare och en intresserad allmänhet, där arbetets, samt arbetar- och tjänstemannarörelsens, historia i vid mening står i fokus. Seminarierna inleds med att någon berättar om sina historiska forskningsresultat eller erfarenheter, varefter vi diskuterar inledarens anförande i seminarieform. Arbetshistoriska seminariet har sedan 1985 varit knutet till den akademiska forskningsmiljön vid Historiska institutionen i Lund, och under senare år har vi utvecklat samarbeten med såväl Växjö universitet och Malmö högskola som Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona och Statarmuseet i Skåne. Programansvarig: Victor.Lundberg@hist.lu.se